

SIR VERMEK (SIZDIRMAK)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

sır vermek (sızdırmak) *Deyim* bir sırrı açığa vurmak, başkasına söylemek.

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

وَإِذْ أَسْرَى النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَرْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ

Hani Nebi, eşlerinden birine bir **sır vermişti**. (Fakat eşi) o sözü (başkasına) bildirip Allah da bunu (Nebi'ye) **haber verince** o da (konunun) bir kısmını (eşine) bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. (Nebi) bunu ona (eşine) bildirince, (eşi) “Bunu sana kim bildirdi?” diye sormuş, o da “Bilen, **haberi olan** (Allah) bana bildirdi.” demişti. **66/TAHRİM-3**

Bayraktar Bayraklı Meali

Bir gün Peygamber, eşlerinden birine bir **sır vermişti**. Ama sırdaşı hanım, bunu kumasına anlatınca Allah, Peygamberini durumdan haberdar etmişti. Peygamber de ayrıntıya girmeden, durumu sırdaşı hanımına bildirmişti. Peygamber durumu bu şekilde anlatınca, sırdaşı, “Bunu sana kim söyledi?” diye sormuş, Peygamber de, “Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah” demişti. **66/TAHRİM-3**