

SEVK ETMEK

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

sevk etmek *Deyim* 1) göndermek, götürmek; 2) *mec.* sürüklemek, itmek.

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

(س و ق) 17

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُبْرِئُ سَحَابًا فَسُقْنَاَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ

İsmail Yakıt

Rüzgârları gönderip de bulutları **harekete geçiren** Allah'tır. Biz onları ölü bir beldeye **sevk eder** ve onunla ölmüş olan yere/toprağa hayat veririz. İşte yeniden dirilme de böyledir. **35/FATİR-9**

وَسَبِقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ

Cemal Külünkoğlu Meali

İnkârcılar gruplar halinde cehenneme **sevk edilir**. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle der: “Size içinizden, Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bu gününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran kimseler gelmedi mi?” Onlar da: “Evet geldi” derler. Fakat inkârcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir. **39/ZÜMER-71**

وَسَبِقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

Cemal Külünkoğlu Meali

Rablerine karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanlar da gruplar halinde cennete **sevk edilirler**. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve (cennet) bekçileri onlara şöyle der: “Size **selam olsun, hoş geldiniz!** Haydi, ebedî kalmak üzere girin buraya!” **39/ZÜMER-73**

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ

Mehmet Türk Meali

(O gün) her insan yanında kendisini **sevk eden** bir (melek) ve bir de şahit ile gelir.¹ **50/KAF-21**