

MEYDANA VURMAK

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

meydana vurmak *Deyim* belli etmek, ortaya çıkarmak.

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

(ع ل ن) 16

İLGİLİ DEYİMLER:

(bir durum) **açığa çıkmak** *Deyim* 1) belli olmak, anlaşılmaq. 31 (ب د و)

(bir durumu) **açığa çıkarmak** *Deyim* ortaya çıkarmak, gözler önüne sermek, anlaşılır duruma getirmek.

182 (خ ر ج)

(bir durumu) **açığa vurmak** *Deyim* belli etmek, ortaya çıkarmak. 31 (ب د و)

ortaya koymak *Deyim* 1) herkesin görebileceği yere koymak; 2) yaratmak, **yapmak**; 3) açıklamak. 346

(ج ع ل)

ortaya çıkarmak *Deyim* delilleriyle göstermek, ispat etmek. 287 (ح ق ق)

yoktan var etmek *Deyim* yaratmak, ortaya çıkarmak. 346 (ج ع ل)

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

Onlar bilmezler mi ki **sakladıkları sırlarını** da **meydana vurduklarını** da Allah bilmektedir.

2/BAKARA-77

أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَعْشُونَ نِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

İyi bilin ki onlar ondan gizlenmek için göğüslerini bükerek. Yine iyi bilin ki onlar elbiselerine bürünürlerken o (Allah) onların **sakladıkları sırlarını** da **meydana vurduklarını** da bilmektedir.

Şüphesiz ki o, gönüllerde olanı bilendir. 11/HUD-5

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

Ey Rabb'imiz! Sen bizim **gizli tuttuğumuzu** da **meydana vurduğumuzu** da bilirsin. Yerde de gökte de hiç bir şey Allah'a gizli kalmaz. 14/İBRAHİM-38

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ

Allah, **sakladığınız sırlarınızı** da **meydana vurduklarınızı** da bilir. 16/NAHİL-19

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُغِيبُ الْمُسْتَكْبِرِينَ

Kuşku yok ki Allah, onların **saklayacakları sırlarını** da **meydana vuracaklarını** da bilir. O, **büyüklük taslayanları** asla sevmez. 16/NAHİL-23

فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

Artık onların sözleri sana **üzüntü vermesin**. Şüphesiz ki biz, onların **sakladıkları sırlarını** da **meydana vurduklarını** da biliyoruz. 36/YASİN-76

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Göklere ve yerde olanları bilir. **sakladığınız sırlarınızı** da **meydana vurduklarınızı** da bilir. Allah kalplerde olanı bilendir. 64/TEGABUN-4