

(BİRİNE) KARŞI DURMAK

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(birine) karşı durmak *Deyim* direnmek, dayanmak.

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

(ع ت و) 10

İLGİLİ DEYİM:

dışına çıkmak *Deyim* tanınan hak ve yetkileri aşmak. (ع ت و) 10

ثُمَّ لَنُنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا

Sonra her bir topluluktan, Rahman'a en şiddetli **karşı duranı** mutlaka çekip ayıracağız.

19/MERYEM-69

فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ

Ancak Rablerinin emrine **karşı durdular** ve bu yüzden bakıp dururlarken kendilerini yıldırım çarptı.

51/ZARİYAT-44

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَدَبْنَاَهَا عَذَابًا نُكْرًا

Ülkelerden niceleri vardır ki Rablerinin ve onun elçilerinin emrine **karşı durdular**, böylece biz de onların şiddetli bir hesapla **hesabını gördük** ve onlara korkunç bir azapla **azap verdik**. 65/TALAK-8