

(BİR ŞEYİ) HAZIR ETMEK

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(bir şeyi) hazır etmek *Deyim* hemen kullanabilecek duruma getirmek.

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

(ع د ه) 57

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Bunu yapamazsanız -ki elbette yapamayacaksınız- yakıtı, insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının. Çünkü o ateş kâfirler için **hazır edilmiştir**. 2/BAKARA-24

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Kâfirler için **hazır edilmiş** ateşten sakının. 3/ALİİMRAN-131

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

Rabb'inizin bağışına ve genişliği gökler ve yer kadar olan cennete doğru **yarışa girin!** O (cennet), muttakiler için **hazır edilmiştir**. 3/ALİİMRAN-133

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Rabb'inizin bağışına; Allah ve elçilerine inananlar için **hazır edilmiş**, genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete doğru **yarışa kalkın**. İşte bu, Allah'ın fazlıdır ve onu dilediğine verir. Allah büyük fazıl sahibidir. 57/HADİD-21