

DAVETE İCABET ETMEK

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

davete icabet etmek *Deyim* çağrılı olduğu yere gitmek.

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

43 (ج و ب) + 212 (د ع و)

İLGİLİ DEYİMLER:

davet etmek *Deyim 1*) çağırarak. 212 (د ع و)

karşılık vermek *Deyim 2*) cevap vermek, yanıt vermek. 43 (ج و ب)

يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

'Ey kavmimiz, Allah'a **davet edene icabet edin** ve ona iman edin; (Allah) günahlarınızdan bir kısmınızı bağışlasın ve sizi elim bir azaptan korusun.' **46/AHKAF-32**

وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

'Kim Allah'a **davet edene icabet etmezse**, artık o, yeryüzünde (Allah'ı) **acze düşürecek** değildir ve onların ondan başka velileri yoktur. İşte onlar, apaçık bir dalalet içindedirler.' **46/AHKAF-32**