

ARZU DUYMAK

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

arzu duymak *Deyim* birine veya bir şeye karşı istek duymak.

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

“(ه و ي) 38”

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ

Şüphesiz biz Musa'ya Kitap'ı verdik ve onun ardından peş peşe elçiler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve kendisini Ruhülkudüs ile destekledik. Size ne zaman bir elçi nefislerinizin **arzu duymayacağı** bir şey (ilahi hüküm) getirirse siz **büyüklik taslayacak**; (elçilerin) bir kısmını yalanlayacak bir kısmını da öldürecek misiniz? [2/BAKARA-87](#)

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا قُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ

Ant olsun ki İsrailoğullarından sağlam **söz aldık** ve onlara elçiler gönderdik. Ne zaman bir elçi onlara nefislerinin **arzu duymadığını** (ilâhî hükümleri) getirdi ise onlar bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler. [5/MAİDE-70](#)

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ

Bunlar sizin ve atalarınızın koyduğu adlardan başka bir şey değildir. Allah, haklarında hiç bir belge indirmemiştir. Onlar ancak zanlarına ve nefislerinin **arzu duydıklarına** uymaktadırlar. Oysa ant olsun ki onlara Rablerinden **vol gösterici** gelmiştir. [53/NECİM-23](#)